

Mijn naam is Frederik Thoelen (29) en ben als bioloog werkzaam in het Natuurhulpcentrum in Opglabbeek, een opvangcentrum enerzijds voor zieke en gewonde wilde dieren die na revalidatie terug worden vrijgelaten in de natuur, en anderzijds een opvang voor exotische dieren die ongewild werden als huisdier, of door overheidsdiensten in beslag werden genomen.



Naast mijn job ben ik ook in mijn vrije tijd met natuur bezig. Zo ben ik momenteel bezig een film te maken van de dassen in de Voerstreek, en trek ik geregeld naar het buitenland om ook daar zoveel mogelijk boeiende diersoorten te kunnen zoeken, vinden en filmen.

Voor het populaire één-programma *Dieren in Nesten* ging ik enkele jaren geleden op zoek naar de lynx in België, waar mijn taak was om op welgekozen locaties onbemande camera's te plaatsen in de hoop wilde dieren te kunnen filmen. Ik kwam thuis met nog maar zelden gemaakte beelden van groepen everzwijnen en edelherten in België, vossen en dassen, zeldzame boommarters en wilde katten, en als kers op de taart de allereerst beelden van een Belgische wolf, een geweldig spectaculaire ontdekking!

Iets later ging ik voor hetzelfde programma dan weer dierenmysteries oplossen bij mensen thuis. Ik gebruikte ook hier onbemande camera's om te ontdekken welke dieren zorgden voor het lawaai op de zolder, de gestolen noten, de verdwenen kippen of de afgebroken takken...

Daarna trokken we door Europa om op zoek te gaan naar de Europese Big 5, de 5 spectaculairste diersoorten van Europa. Recent deed ik dan weer wekelijks de Nachtschift, waarbij ik probeerde om het nachtelijk gedrag van wilde dieren op beeld vast te leggen.



Over mijn zoektochten geef ik geregeld voordrachten aan geïnteresseerde groepen of verenigingen. Dit zijn lang niet altijd natuurgerelateerde groepen, maar ik wil mijn voordrachten interessant maken voor iedereen, ook de niet-gepassioneerde natuur- of dierenliefhebber.

Tijdens mijn voordrachten probeer ik op een leuke maar boeiende manier interesse op te wekken voor de dierenwereld, maar probeer ik ook, zonder al te belerend te willen overkomen, mensen duidelijk te maken dat deze prachtige natuur soms zwaar onder druk komt te staan.

Elke voordracht wordt uitgebreid geïllustreerd door talrijke zelfgemaakte foto's en filmbeelden. Hieronder een overzichtje van de voordrachten die ik momenteel geef.

1) Expeditie Ecuador (1 uur, pauze, 1 uur)



Tijdens deze expeditie trok ik samen met collega-bioloog Brecht Engelen naar het Yasuni National Park, een deel van de Zuid-Amerikaanse jungle dat wordt gezien als het meest biodiverse gebied op aarde. Spijtig genoeg



wordt dit fantastische gebied bedreigd door de almaar groter wordende olie-industrie. Gedurende tien dagen logeerden we in een onderzoekscentrum midden in het regenwoud en ondernamen we dagelijks trektochten, soms alleen, soms onder begeleiding van een lokale gids, om op zoek te gaan naar de meest spectaculaire dieren. We kwamen oog in oog te staan met 2m lange reuzenotters, maakten kennis met een door de indianen grootgebrachten wilde tapir en trokken 's nachts met sterke lampen de jungle in om boomstekelvarkens en boa's te zoeken.

In het tweede deel van onze expeditie sloten we ons aan bij een Brits expeditie-team, onder leiding van Ken Hames, een bekende BBC-documentairemaker. We trokken het onherbergzame Llanganatesgebergte in de Ecuadoriaanse Andes in. Dit gebied wordt gezien als één van de meest onbekende plekken op aarde, een zwarte plek op de landkaart. Volgens de legende zou in dit gebied een gigantische Inca-schat verborgen liggen. De bergen goud moesten dienen als losgeld voor Keizer Atahualpa, die door de Spaanse conquistador Francisco Pizarro gevangen genomen was. Atahualpa werd uiteindelijk toch vermoord, en de schat bleef achter in het Llanganatesgebergte...



Tijdens deze voordracht probeer ik mensen op een boeiende manier te laten kennismaken met het regenwoud en zijn fascinerende bewoners aan de hand van mooie foto's, zelfgemaakte filmbeelden en leuke weetjes. Naast de dieren zelf, heb ik het ook over de bedreigingen van het regenwoud, waar we zelf ook mee geconfronteerd werden tijdens ons bezoek.

In het gedeelte over het Llanganatesgebergte heb ik het dan weer over het gebied zelf, de mysterieuze schat, de spectaculaire dieren, zoals Andes-condors en Andes-beren die er voorkomen, en het geploeter door dikke lagen modder...

Kortom, een afwisselende avond met veel avontuur, dieren en prachtige foto- en filmbeelden!

<http://expeditieecuador.wordpress.com>

2) De Europese Big 5 (45min – pauze – 45min)

Iedereen heeft wel al gehoord van de Afrikaanse Big 5. Deze Big 5 (leeuw, luipaard, olifant, neushoorn en buffel) is een echte toeristen-lokker om via deze dieren mensen te laten kennismaken met de Afrikaanse fauna.



Er worden zoveel films en documentaires gemaakt over dieren op verre continenten, dat we eigenlijk bijna vergeten dat Europa ook een spectaculaire dierenwereld heeft. Om mensen te laten kennismaken met onze eigen Europese fauna, trok ik samen met een ploeg van het één-programma *Dieren in Nesten* gedurende enkele weken op een 8000km lange trip doorheen Europa.

Ons doel was om zoveel mogelijk wilde dieren te zien, en uit deze observaties uiteindelijk een echte officiële Europese Big 5 te halen, iets wat nog nooit eerder werd gedaan. We kwamen oog in oog te staan met een moederbeer met jongen, hoorden en zagen zeldzame gouden jakhalzen 's nachts huilen op de Roemeense steppe, stonden tussen een groep bronstige alpensteenbokken in de Oostenrijkse Alpen en filmde siezels (grondeekhoorns) met kleine camera's in Hongarije. We voeren met een motorboot over de Donaudelta om pelikanen en andere grote watervogels te zien, en in Duitsland filmde we wasberen die de stadsparken onveilig maakten.

Dit en nog veel meer is vanaf 11 januari 2014 gedurende 5 weken te zien op "De Big 5" op één.

Tijdens deze voordracht geef ik het relaas van deze trip en enkele andere zoektochten naar Europese dieren. Ik wil mensen laten kennismaken met onze eigen inheemse en Europese dierenwereld aan de hand van mooie foto's en filmbeelden, en leuke weetjes!



3) De dierenwereld van Tanzania (45min – pauze – 45min)

Tanzania is een droombestemming voor elke dierenliefhebber. Door zijn grote verscheidenheid aan leefgebieden (savanne, regenwoud, moerasgebieden,...) komen hier een groot aantal spectaculaire diersoorten voor. Gedurende een maand trok ik naar 4 gebieden in het zuiden en westen van Tanzania. Gebieden die niet zo bekend zijn bij het grote publiek, maar daardoor wel ruwer en wilder aanvoelen dan de bekendere parken.



Op het einde van het regenseizoen verzamelen vele dieren zich rond de laatste plasjes water, waardoor we duizenden nijlpaarden en krokodillen konden waarnemen die in de snel opdrogende modder wachtten op de start van het nieuwe regenseizoen. Rondom de plassen verzamelden zich roofdieren als leeuwen en jakhalzen. Olifanten namen modderbaden in de opdrogende poelen.

In Gombe National Park beleefden we spannende momenten toen het alfamannetje een vredig tafereel van spelende jongen en vlooiende vrouwtjes abrupt verstoorde door heel duidelijk te laten zien en horen wie eigenlijk de baas is van de familie chimpansees... We zagen ook hoe de mensen in het park in kooien moeten wonen om te voorkomen dat hun voedsel door bavianen en chimpansees gestolen zou worden.

Tijdens deze voordracht toon ik aan de hand van foto's en filmbeelden de pracht van de Afrikaanse dierenwereld, maar ook de moeilijkheden om tot in afgelegen gebieden te raken, de lange ritten in gammele bussen en de problemen waar de gebieden soms mee te maken hebben.



4) Operatie lynx (45min – pauze - 45min)

De lynx is zonder enige twijfel het moeilijkst waar te nemen zoogdier van Europa. Geen wonder dat Europa's grootste katachtige het "spook van het bos" wordt genoemd. Lynxen zijn in aantal aan het toenemen, en heel af en toe duiken er zelfs waarnemingen op van lynxen in België. Samen met enkele andere experts en een cameraploeg van het één-



programma *Dieren in Nesten* trok ik op pad in België om op zoek te gaan naar dit mysterieuze dier, met als resultaat heel wat leuke beelden van dieren en één van de meest spectaculaire ontdekkingen van de laatste jaren: unieke beelden van de eerste Belgische wolf in meer dan 100 jaar!

Door het ophangen van onbemande camera's kreeg ik een unieke inkijk in het leven van onze inheemse zoogdieren. Met de zoektocht naar de lynx als rode draad doorheen het verhaal, schets ik een beeld van onze inheemse Europese zoogdieren. We bekijken hoe bevers een boom vellen en de afgebeten bebladerde takken naar hun nest slepen, hoe dassen elkaar uitvoerig vlooiën vooraleer ze op voedseltocht gaan, en we zien unieke beelden van de eerste wolf die in België.



Indien u interesse heeft in een voordracht of wat extra informatie wil, kan u mij altijd contacteren op het nummer 0486/568275 of via mail: frederikthoelen@yahoo.com

Voordrachten kunnen desgewenst aangepast worden in tijdsduur.